



sociaal team
Molenlanden

Billy Boem

een kinderclub voor kinderen van 8 – 12 jaar

Zijn er problemen bij jou thuis en voel jij je daardoor niet fijn? Misschien is er thuis iemand ziek, zijn je ouders gescheiden of zijn er andere dingen aan de hand. Weet dat je niet alleen bent!

Kinderclub

Billy Boem Kinderclub is er voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te praten over problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Herken jij dit?

Iemand die je begrijpt

Als een stressvolle periode te lang duurt, kunnen kinderen zich alleen voelen of andere problemen krijgen. Voor deze kinderen, misschien ook voor jou, is het fijn om met iemand te kunnen praten die je begrijpt, aan wie je niet alles hoeft uit te leggen of die hetzelfde meemaakt. Bij Billy Boem leer je dat het niet aan jou ligt wat er thuis gebeurt en krijg je tips hoe je met de situatie om kunt gaan. We doen ook leuke activiteiten, waarbij je plezier hebt en vrienden kunt maken. Er zijn 10 bijeenkomsten.

Voor ouders en verwijzers

Er zijn drie bijeenkomsten voor ouders. Daarin vertellen we aan jullie ouders wat we allemaal doen en leren bij Billy Boem.



Wil je meer weten over Billy Boem, of wil je je kind aanmelden?
Je kunt bellen naar het sociaal team (Tamara Poker) via
088 75 15 100 of mail naar sociaaloket@jouwgemeente.nl